

Samen op weg naar Pasen

**Ontmoeting en bezinning
bij vier sobere maaltijden
op vier vrijdagen
tijdens de vastentijd
in vier kerken in Epe.**



De Raad van Kerken Epe nodigt iedereen (volwassenen en kinderen) hierbij van harte uit.

U / Jij bent welkom!*

* Op alle vier locaties bent u/jij welkom om aan de maaltijd deel te nemen.

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning. Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich voor op het Paasfeest om gelouterd het lijden en sterven van Christus te gedenken én de verrijzenis van Christus met Pasen te vieren.

Het klinkt wel tegenstrijdig: een maaltijd, vasten en toch eten?! Bij de maaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert gaat het vooral om soberheid en het samen optrekken als Christenen op weg naar Pasen. Wij hopen op inspirerende ontmoetingen!

Tijdens de maaltijd staan we stil bij het thema voor 2019:

“ Aan tafel met Jezus...”



De deur van de locatie gaat om 18.00 uur open. De maaltijd vangt aan om 18.30 uur.

Waar en Wanneer:

- op 22 maart in de Regenboogkerk/ Antenne aan de Van Voorthuysenstraat
- op 29 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg
- op 5 april in de Grote Kerk aan de Beekstraat
- op 12 april in de RK Martinuslocatie aan de Van der Hulststraat 1.

Voor deelname graag uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch aanmelden:

Bij wie:

voor 22 maart bij: Lee de Kool,
tel.: 0578 – 62 10 37

voor 29 maart bij: Ammy van de Velde,
tel.: 0578 – 61 50 56

voor 5 april bij: Hermien Makaske,
tel.: 0578 – 61 27 00

voor 12 april bij: Plony Epping,
tel.: 0578 – 61 19 07

Op iedere locatie kunnen per maaltijd ca.30 personen deelnemen. Wij hopen u/jou op een van de locaties te mogen begroeten. Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De meeropbrengst hiervan is voor de plaatselijke voedselbank.

